



Avrupa'nın en ucunda

Porto

Değerli arkadaşlarımız Vennaz ve Erkan Haznedar'ın yeni tekneleri Venn'i Les Sables d'Olonne'da (Fransa) teslim alıp Portekiz kıyılarını gezmeye başladık. Atlantik'in hırçın dalgalarının şekil verdiği bu küçük ülkede okyanusu doya doya yaşadık.

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SERPİL ŞAHİNOĞLU

Merhaba Biscay

Venn'i (Dufour 560) teslim almak üzere THY'nin tarifeli uçağı ile Fransa'nın Bordo şehrine uçtuk. Yaklaşık üç saatlik bir araba yolculuğunun ardından Les Sables d'Olonne Marina'ya geldik. Bu marina aynı zamanda, tek kişi ile çıkılan ve hiç durmadan yapılan Vendee Globe dünya turu yarışlarının başlangıç noktasıydı. Burada kaldığımız süre içinde bu grubun üyelerinin deniz içinde ve dışında yaptıkları antrenmanları ilgiyle izleme fırsatı bulduk. Ayrıca aynı pontonda bağlı olduğumuz için Vendee Globe tanıtımlarına katıldık ve ünlü yarışçılardan Arnaud Boissieres ile tanıştık.

Hepimiz bir an önce tekneimizi teslim alıp seyre başlamak istiyorduk. Maalesef tekne hazırlıklarının bitmemesinden dolayı Les Sables d'Olonne Marina'da beklemek zorunda kaldık.

Nihayet hazırlıklarımızı tamamlayıp bir akşamüstü yola çıktık ve Biscay Körfezi'ne sakin bir havada "Merhaba" dedik. Turhan ve Erkan kaptanlarımız ikişer saatlik nöbetlerle dümene geçiyor zaman zaman kalabalık yunus sürüleri bize eşlik ediyordu. Seyrimiz sakin devam ederken birden okyanus dalgaları ve Biscay bize meşhur yüzünü göstermeye başladı. Hava 7-8 knot'tı ve dalgalar üzerimizden geçerken seyir şartları oldukça zorlaşınca, can yeleklere ve güvenlik kayışlarının devreye girdiği uzun bir geceyi ortalama 7 millik bir hızla, fok ve ana yelken eşliğinde sürdürdük. 345 millik ilk etabın sonunda yaklaşık 50 saatte İspanya'nın kuzey kıyılarındaki Coruna'ya vardık. Burada kısa mazot ve yemek molasından sonra Porto'ya doğru 180 mil ve 26 saatlik seyrimize devam ettik.

Romantik Porto

Coruna Körfezi'nden güneye dönene kadar batıdan gelen dalga ve sert rüzgâra karşı yaklaşık dört saat mücadele verdikten sonra hava düştü. Portekiz kıyılarında denizciler sadece hava ve denizle mücadele etmiyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli



Porto

Fotograf: (visitportugal.com)



Figueira de Foz

unsurların biri de kıyından çok uzaklarda bile karşılaşılabileceğiniz balıkçı ağları. Öğleden sonra seyrimizi tamamlayıp Porto'nun girişindeki Douro Nehri'nin hemen okyanus ile birleştiği yere kurulan Douro Marina'ya bağlanıyoruz. Çalışanları son derece kibar ve güler yüzlü olan bu marinanın ücreti, sabah sıcak ekmek servisi dahil günlük 49 euro.

Porto Portekiz'in Lizbon'dan sonra ikinci büyük şehri ve ortasından Douro Nehri geçiyor. Bu nedenle pek çok köprüyü üzerinde barındıran kent, oldukça romantik bir görünüme sahip. Marinadan şehir merkezine yürüyerek gelebilirsiniz. Ayrıca şehri turist otobüsleri ile gezmenizi, Dom Luis Köprüsü'nden bir kez geçmenizi, Eski Şehir'de yemek yemenizi ve burada yer alan teleferiğe binip şehri panoramik olarak izlemenizi tavsiye ederiz.

Portekiz'in ortası: Figueira da Foz

Yaklaşık iki gün kaldığımız Porto Douro Marina'dan sabah erken saatlerde ayrılıp Portekiz'i biraz daha görmek için 65 mil güneyde yer alan Figueira da Foz'a doğru rotamızı çevirdik. Son derece sakın fakat soğuk bir havada bembeyaz kumlarla bezenmiş kıyı boyunca Portekiz sularında her yerde rastladığımız balıkçı ağlarına dikkat ederek ilerleyip 9 saatlik seyrin ardından Figueira da Foz'a varıyoruz. Portekiz marinalarına telefonla ulaşmak nerdeyse imkansız olduğu için yine rezervasyon yapmadan marinaya giriyoruz. Yine Portekiz'de tüm marinalarda bir kabul iskelesi var. Önce oraya yanaşıp, işlemlerinizi yapıp daha sonra bağlanacağınız pontona geçiyorsunuz. Ayrıca marinalarda herhangi bir yanaşma yardımı alamıyorsunuz. Kasaba ile aynı isimli marinamız, hemen şehrin merkezinde ve geceliği 40 euro.

Figueira da Foz, küçük bir yazlık



Cascais

Fotograf: visitlisboa.com



Cascais

Fotograf: visitlisboa.com



Belem Kulesi

Fotoğraf: visitlisboa.com

saatlik mesafede.

Cascais, güzel evler, güzel insanlar, muhteşem minik plajlar, ufak dükkanlar, dar sokaklar, pek çok tarihi yapı ve duvar resimlerinin olduğu bir sahil kenti. Burada herkesin hoşça vakit geçirebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca diğerlerini gördükten sonra rastgele tercih ettiğimiz bu marinanın Lizbon yakınlarındaki en sakin adres olduğunu düşünüyoruz. Tren kullanarak, büyük ama tabii ki son derece tarihi ve güzel bir kent olan Lizbon'u gezmeye gidiyoruz.

Lizbon tarihi mekanları oldukça güzel ve kalabalık bir şehir. Biz yine şehir turu yapan otobüslerle burayı gezmeye karar verdik. Şehri bir uçtan bir uca gezdik, hatta Lizbon içinde yer alan diğer marinaları da gördük. Lizbon'da Praça do Comercio, Lizbon Katedrali, Eduardu VII Parkı'ndaki açık kitap fuarı, Belem Kulesi ile buradaki kıtalararası üne sahip Belem Pastanesi ve turtaları bizi gerçekten çok etkiledi. Ama yine de Cascais'te kalıp Lizbon'a sadece gezmek için gittiğimiz için mutluyuz.

Kismet olursa ve bu hafta eksikler tamamlanırsa planımız sırasıyla Sines, Lagos, Vilamoura, Cadiz ve Malaga'ya gitmek. Temmuz-ağustosta Güney İspanya kıyılarını gezmek, eylül gibi Cassablanca, ekim gibi Las Palmas'a varıp Atlantik Okyanusu'nu geçmeyi düşünüyoruz.

Sürecek...

kasaba olduğu için son derece sessiz sakin olması bizi Porto'dan sonra biraz hayal kırıklığına uğrattı. Hemen marina karşısında kurulan semt pazarı ve konuk sever Portekiz insanlarını tanımaktan çok mutlu olduk.

Cascais'ten Lizbon'a

Sabahın erken saatlerinde Lizbon'a doğru yola çıkıyoruz. 115 millik ve 17 saat hesapladığımız seyrimizi kuzeybatılı rüzgârlar, motor ve yelken seyri ile 14 saatte tamamlayıp Lizbon Körfezi'nin girişinde yer alan yer alan Cascais Marina'ya bağlanıyoruz. Teknedeki eksiklerimizi tamamlamak için, Türkiye Dufour yetkilileri, bize

Lizbon Dufour'un servis vereceğini söyledikleri için doğru adreste olduğumuzu düşünüyoruz.

Cascais Marina son derece güzel, arkasını kent kalesine yaslamış, içinde pek çok yeme içme mekanı barındıran şık bir yer. Ayrıca helikopter pisti ve çok büyük bir etkinlik alanı var. Cascais kent merkezinde yer aldığı için her yere yürüyerek gidebiliyorsunuz. Ayrıca marinaya yaklaşık 10 dakikalık yürüme merkezinde olan tren istasyonundan 30 dakikada Lizbon'a gitmeniz mümkün. Böylece şirin bir sahil kasabasında kalıp, şehir merkezine yarım saatte kolayca gidebilme lüksüne sahipsiniz. Ayrıca Lizbon Havaalanı da buraya yarım



Lizbon



Fotoğraf: visitlisboa.com